



Schutterij
Sint Martinus Born

Nieuwsbrief 84 , Born 6 maart 2024

Beste Schuttersvrienden,

Schuttersgewoonten.

Soms is het mooi te ervaren dat schuttersgewoonten door de eeuwen heen geen haar veranderen en dat de mensen vroeger niets verschilden met die van nu. In Amsterdam wordt in het Rijksmuseum nu een grote overzichtstentoonstelling van de schilder Frans Hals gepresenteerd. Frans Hals heeft de nodige schutterijen uit de 17^e eeuw geportretteerd.

Op één van de bijschriften bij de schilderijen is te lezen: "..... een aantal kwam steeds niet opdagen". Dit laat maar weer eens zien dat de vaak gehoorde de klacht dat het moeilijk is om de mensen te motiveren en (allemaal) bij elkaar te krijgen, niks nieuws onder de zon is 😊.

Schutters van wijk XI onder leiding van kapitein Reynier Reael

Frans Hals (1582/84–1666), Pieter Codde (1599–1678)
olieverf op doek, 1637

Alles ging mis bij dit Amsterdamse schuttersportret. Hals reisde meerdere keren naar de hoofdstad om de schutters te portretteren, maar een aantal kwam steeds niet opdagen. Uiteindelijk eiste hij dat ze maar naar Haarlem moesten komen. Ze weigerden en vroegen de Amsterdamse schilder Pieter Codde om het werk te voltooien. Hoever Hals toen was, is onduidelijk. De compositie en

Feestmaal van de officieren van de Sint-Jorisschutterij

olieverf op doek, ca. 1627

De man met het omgedraaide glas kijkt het doek uit. Hij lijkt te willen aangeven dat zijn glas kan worden bijgevuld. Schuttersmaaltijden waren berucht om de grote hoeveelheden drank en eten die werden verorberd. De werkelijkheid was waarschijnlijk dan ook heel wat wilder dan Hals ons hier doet geloven.



Overigens onze verre voorgangers waren niet verlegen om een wijntje of gebakken eitje, zo is te zien op een van de schilderijen. Ook wat dat betreft lijkt er niet zoveel veranderd, hoewel er nu toch wel wat meer Radler en alcoholvrij bier wordt geschonken, tijdens de feesten.

Toch nog een beetje OLS.

Een flinke delegatie van Born toog op woensdag 7 februari naar Nuth (gemeente Beekdaelen) voor de tweede warme overdracht van het OLS. Het was fijn te ervaren dat de club mensen uit Beekdaelen de gegeven informatie wél kon waarderen. Dit gaat wel goed komen daar.



Inmiddels stromen de subsidies binnen, € 50.000,-- van Gemeente Nederweert, € 100.000,-- van de gemeente Beekdaelen en € 200.000,-- van de Provincie Limburg. De commissie sponsoring wordt op die manier veel stress uit handen genomen. Het zei ze gegund, maar stelt wel de prestaties van “onze” eigen sponsorcommissie nog maar eens in een bijzonder daglicht. Onze onvertogen kartrekker Cliff Verjans liet in een interview optekenen dat als hij geweten had dat het zó ook kon, hij begonnen was met “*heel moeilijk kijken*” in plaats van hard te lopen. Hoe het ook moge zijn, het is in Born goed gegaan en daar kan iedereen die een steentje heeft bijgedragen trots op zijn.



Inmiddels is het logo van het OLS bekend. Net als in Born heeft “D’ Um” in het logo een prominente plaats gekregen.

Het debacle in Nederweert vormde in de carnavalsoptocht van Nederweert onderwerp voor de nodige spot. Het duo:

“Maasniel had mis geschoten, had ik dat ook maar gedaan”, verbeelde heel mooi het gebeuren. Maar het blijft natuurlijk triest dat het zo is gelopen, “Um te bääke” dus.



Kènjer OLS 2024?

Voor het kènjer-ols in Beekdaelen staan inmiddels 34 schutterijen ingeschreven, waaronder basisschool “de Swentibolt” uit Born. Een select groepje mensen vanuit de schutterij (er hadden zich overigens wel wat meer mensen mogen aanmelden gezien de enthousiaste reacties in de najaarsvergadering) – onder leiding van Shannen Smeets – staat klaar om de jeugd op weg naar Doenrade te helpen. Maar... er hebben zich vanuit de school nog geen 15 kinderen aangemeld. Het aantal van 15 is het minimum, en dat is al dun. Heel vreemd dat er zo weinig animo is zijn gezien de enorme positieve reacties die vorig jaar werden geventileerd. Kennelijk is het geheugen kort? In elk geval moet komende weken door iedereen nog wat reclame gemaakt worden. Afmelden zou zonde zijn, toch? Voor de kinderen is het een prachtige activiteit. Via diverse kanten proberen we er aan te trekken. Maar als er niet genoeg kinderen komen, dan moet Born zich afmelden. De hoop is dan gericht op het volgend jaar. De schutterij wordt dan in het lespakket opgenomen én het is dan de bedoeling om ook groep 7 mee te nemen.



Oud IJzer

Vanuit de commissie “Oud IJzer” komen berichten dat de opbrengsten wat achter blijven. Youri Balaz heeft het stokje toch voortvarend overgenomen van Paul Verjans en een enthousiaste groep samengesteld die elke 14-dagen op zaterdagmorgen klaar staat. Bij Hub Lemmens (046-4852106 / oudijzer@schutterijstmartinusborn.nl) en via het formulier op de website (schutterijstmartinusborn.nl/oudijzer) kunnen adressen worden doorgegeven. Om het Oud IJzer nog wat extra onder de aandacht te brengen zijn er door Youri aankondigingen bij de winkeliers opgehangen en zet Senna de ophaaldagen elke maand nog eens op facebook. Niet te missen dus!!!

Komende tijd wordt het lente en gaan de mensen weer opruimen. Ben even alert, en attendeer ze er op dat ze het oud ijzer even apart houden en dat de schutterij dat dan graag komt ophalen. Zijn er bijzondere (grote) klussen dan kan er maatwerk geleverd worden. Als schutterij hebben we de opbrengsten echt nodig om de lopende begroting rond te krijgen.

Activiteiten.

Het schietseizoen gaat weer bijna beginnen. Vrijdag 5 april wordt de buks weer opgelegd. Inmiddels is een aantal mensen doende om zich te bekwamen in het schieten en alles wat daar bij komt kijken. Viktor, Loek en Stan gaan de cursus buksmeester volgen. Loek gaat zich verder inspannen om het jeugdschieten te gaan verzorgen. Ook John heeft aangegeven nog een rol willen te gaan spelen. Het is mooi dat een groepje mensen het schieten wil oppakken zodat de kennis van het schieten kan worden doorgegeven. Immers Ron van Sloun heeft meer dan een jaar geleden al kenbaar gemaakt dat 2024 zijn laatste jaar als buksmeester zal zijn na vele jaren van trouwe dienst. Zeker nu hij ook nog door ziekte is getroffen staat Hans er thans alleen voor. Rob zal nog een verlov aanvragen zodat als Hans zou uitvallen hij in elk geval de buks kan vervoeren en opleggen.

Op 15 maart a.s. wordt de algemene jaarvergadering gehouden in het gemeenschapshuis. Bij de Sjoester was het vorige maal (helaas) te lawaaiig. De uitnodigingen zijn al rond gestuurd. Tijdens of na de vergadering zal Loek de bestelde polo's, (en betaalde) petten en bodywarmers verstrekken. Na afloop zullen we er nog een gezellige zit van maken.

Vrijdag aanstaande 8 maart staat er een bijeenkomst in het schutterslokaal gepland. Onder genot van een heerlijke "Piets Erwtensoeep", een biertje of wat fris zal nog nagepraat worden over de afgelopen winter, vasteloavend en skibelevissen onder het motto "Aftervasteloavend/-skiparty".

Human Interest

Aan Ron van Sloun nogmaals beterschap. We hopen dat je gauw weer de oude bent en op de wei zult verschijnen.

May Pelzers zag op 1 maart het daglicht. Deze prachtige baby is een dochter van Manon en Maud en natuurlijk kleindochter van Piet de Bruijn. Veel geluk allemaal. Over een jaar of 6 bordjesdrager??



Data om te onthouden voor de schutterij:

Aftervasteloavend/-skiparty	Vrijdag 8 maart (Schutterslokaal aanvang 19.30)
Algemene Voorjaarvergadering	Vrijdag 15 maart (Gemeenschapshuis, aanvang 19.30)
Oud ijzer ophaaldagen	Zaterdagen 16, 30 maart, 13, 27 april
Kienavond	Dinsdag 26 maart (Gemeenschapshuis)
Aanvang schietoefeningen	Vrijdag 5 april vanaf 19.00 uur
Koningsdag en presentatie koningspaar	Zaterdag 27 april
Persoonlijk Kampioenschap OLS Obbicht	4/5 mei 2024
Alvast agenderen schuttersfeesten 2024:	12 mei Obbicht, 7 juli OLS Nederweert, 21 juli ZLF Grevenbicht, 28 juli Grevenbicht, 8 september Sint Joost

Met vriendelijke schuttersgroet,

Voor schutterij St. Martinus, Bor