



Schutterij
Sint Martinus Born



Nieuwsbrief 79, Born 25 mei 2023

Beste schuttersvrienden,

Kampioenschap der beide Limburgen.

Een jaarlijks terugkerend fenomeen in de schutterswereld is het Kampioenschap van de beide Limburgen. Dit is het persoonlijk kampioenschap bølkes schieten. Als schutterij van Born hebben we hier niet vaak aan meegedaan. Het is een wedstrijd over twee dagen en vergt de nodige inzet van de buksemeester in verband met de vele kogels die verschoten worden. Maar in het kader “we moeten ons laten zien” was dit weer eens een mooie gelegenheid om het wedstrijdschieten te oefenen. Er zijn daarvoor namelijk niet meer zoveel gelegenheden. Dit jaar werd het festijn gehouden op 30 april en 1 mei bij st. Elisabeth Stokkem (B) en de organisatie was in handen van de schutterij van Raam. Eigenlijk was Obbicht organisator omdat in 2022 een schutter van Obbicht had gewonnen. Obbicht kreeg vergunningtechnisch de organisatie niet rond. Vervolgens werd uitgeweken naar Raam, maar ook Raam had moeite met de organisatie op hun eigen locatie en zo kwam het dat we in Stokken terecht kwamen.

Vroeg in de dag, half 10 stonden van Born 6 schutters klaar om zich te meten met het fine de fleur van andere schutterijen. Uiteindelijk z’n 200 deelnemers.

De wedstrijd zelf liep niet zo heel vlot, want telkens moest gestopt worden in verband met landbouw werken in het schootsveld. Zeker in het begin van de dag was het echt koud én het miezerde. Geen aangenaam weer in elk geval.

In de eerste vier ronden (elke ronde van 6 punten) werd geschoten op punten van 1,5 x 1,5 cm. Loek Leurs viel helaas al snel af. Vanaf ronde 5 kwamen de punten van 1 x 1 cm. Ron van Sloun miste. De zesde ronde verliep dramatisch voor de Bornse schutters, zowel Elke Verjans, Hans Ackermans, André Bus en Rob Deuss jasten er royaal naast. Wellicht even niet alert genoeg geweest in verband met een zonnetje dat vanachter de palen doorbrak? Of teveel gewauweld over het OLS? In elk geval niet goed opgelet. Restte Ton Boonen om onze eer hoog te houden. In de allerlaatste ronde van de dag (ronde 10) viel hij af. Jammer, maar zo kon hij de volgende dag wel naar de verjaardag van zijn dochter. Hoefde hij niet meer over na te denken over waar de prioriteit zou liggen. Ton is rond de zestigste plaats geëindigd. Toch mooi en een proficiat waard.

In de buurt van de winst zijn we helemaal niet gekomen. Vanaf zondagochtend 10.00 uur ging de strijd verder op bølkes van 0,6 x 0,6 cm (speldenknoppen op satéstokken!). Roy Willems van st.

Willibrordus Obbicht (voormalig schutter van Nattenhoven) wist te winnen met 303 schoten. Zo heeft Obbicht weer gewonnen. Met 6 schutters bij de eerste 25 stelt Obbicht zich nadrukkelijk kandidaat voor het OLS. Maar ook Maasniel klopte flink op de deur. We zullen zien in Born op 2 en 8 juli hoe ver ze het brengen.

Schuttersfeest Slek-Echt

Op 14 mei mocht de schutterij aantreden bij St Antonius Slek voor het eerste Bondsschuttersfeest van 2023. Hierna is nog één feest in Dieteren op 4 juni en dan zijn de

bondsfeesten alweer achter de rug dit jaar.

Naweeën van de corona pandemie maken dat we niet de gebruikelijke 3 of 4 bondsfeesten hebben.

Weer fijn om op de wei te staan met de hele club. Born stond er mooi op. Een stralend koningspaar, een gedisciplineerde groep manschappen en nieuwe vlaggendragers, jeugd als volwassenen.



uittreden drumband



Voor het koningspaar de eerste maal een uittreden voor de jury. Richard haalde de vijfde prijs met mogelijkheden tot verbetering.

De drumband haalde de eerste prijs met promotie bij het uittreden. Zo zie je maar weer dat kwaliteit niet verward moet worden met kwantiteit. Máár, uitbreiding is wel gewenst, ook om de verhouding tussen de verschillende gelederen een beter aanzien te

geven.

Het schieten was jammer genoeg van mindere kwaliteit. In de A werd tweemaal gemist en in het B-zestal 4 maal. Dit is te veel om mee te doen voor de prijzen. Gezegd moet worden dat ook bij andere schutterijen veel werd gemist. Debet hieraan was het feit dat de schietpalen op een ongewone afstand stonden van 8 meter (normaal 12 meter). Hierdoor wordt het schootsveld kleiner, maar ook het schieten moeilijker. Om dat goed te doen is enige ervaring nodig en dat heeft niet iedereen. In de eindstand eindigde Born op de 13^e plaats. In elk geval plaats voor verbetering.

Boek.

Het boek over “de schutterij in het dorp Born” gaat er echt komen. De laatste maanden heeft de schrijver Bèr Deuss vele malen Born bezocht, het nodige onderzoek gedaan, vragen gesteld en interviews afgenomen. De schrijver heeft het werk af, en de uitgever zorgt nu voor de lay-out en het drukken van de boeken. Een hels karwei om dit werk op tijd vóór het OLS af te krijgen, maar het gaat lukken. Er worden 300 exemplaren gedrukt die voor een nader te bepalen kostprijs zullen worden aangeboden. Een mooi document en een waardevol aandenken aan het OLS 2023.

Tijdens één van de OLS festiviteiten wordt het boek gepresenteerd en start de verkoop.

Nieuws van het OLS

De OLS-trein-organisatie dendert voort en met voortvarendheid. Op de site www.ols2023.eu verschijnen steeds meer sponsors. Echt bemoedigd om te zien hoeveel steun we krijgen.

Born is versierd met vele vlaggen. Er zijn zelfs mensen geweest die er in eerste instantie geen wilden kopen, als spijtoptant vroegen om een vlag “ – want ja, de burens hebben er allemaal wel één ophangen – “.

Op de dag van schrijven dezes ontspoon zich de eerste echte activiteit op de OLS locatie. De palen worden omhooggetrokken.



plaatsen schietbomen



En dan die prachtige “UM” op de rotonde. We kunnen er echt niet meer omheen dat Born een OLS dorp is geworden. Gezien op facebook een petitie gericht aan de gemeente om de plaatsing van “D’ iezeren UM” permanent te maken. Zou een mooi blijvend aandenken vormen voor het OLS in Born 2023. We zullen zien, maar een goed idee. In Born en omgeving begint de OLS koorts de kop op te steken. Nu nog Sittard en Geleen zien te besmetten en te zorgen dat men van daaruit op 2 juli de fiets naar Born pakt!!

De sponsornetwerkavond 10 mei getuigde van klasse. Echt van mensen die normaal geen connectie met schutters hebben, de nodige complimenten gekregen voor de organisatie, de opzet, de prachtige locatie en aankleding. Er waren meer dan 140 sponsors aanwezig die een gezellige avond kregen voorgeschoteld. Igor Stel (Horecaondernemer en entertainer o.a. Kasteel Limbricht) gaf een hilarische les op de djembé en wist iedereen met zijn enthousiasme mee te slepen. De catering, hapjes, koffie (van ons schutterij lid Victor Wetzler) en petit fours van Broodje Bruijn was om door een ringetje te halen. Een goed glas Lindeboom en op het einde een zakje friet. Lancering van een heuse OLS-App van live plaats.



Als klap op de vuurpijl een voorproefje van het optreden van de Schintaler!

Overigens de Schintaler zijn uitverkocht. Wellicht dat hier en daar nog een kaartje vrijkomt als misschien een sponsor afziet van de mogelijkheid om aanwezig te zijn. Hou het maar in de gaten.



Een deel van de Bedevaartgangers Heppeneert

Over een maand is het festijn aan het draaien. Het gaat nu snel. In elk geval lijkt het er op dat de weergoden meewerken met fatsoenlijk weer bij de opbouw. Duimen dat het zo blijft.

Heeft de bedevaart naar Heppeneert op 7 mei al zijn eerste vruchten gebracht. Zo’n 30 mensen van de schutterij en Stichting verzamelden zich daar om in de mis een attentie te



vragen voor een goed en veilig verloop van het OLS. Dit wordt al snel geïnterpreteerd als vragen om goed weer. Maar het is meer. Zoals de pastoor tijdens de preek onder het motto, aandacht, rechtvaardigheid en vertrouwen voorhiel;

“Wat is er beter dan te vertoeven onder vrienden, die met elkaar omgaan met aandacht, elkaar benaderen in rechtvaardigheid en handelen in vertrouwen”.
Daar draait het om. De spijker op zijn kop geslagen.

Ken je nog mensen die op **zondag 2 juli** de handen uit de mouwen willen steken, laat die dan zich melden op de site op de **vrijwilligers** pagina. Hier en daar kan nog een extra handje gebruikt worden.

Eerstvolgende activiteit is een voorlichtingsavond voor omwonenden op 5 juni om 19.30 uur. Ieder is welkom.

Data om te onthouden voor de schutterij:

Zondag 28 Mei	Sacramentsprocessie, aansluitend rondgang Born-West en spek en eieren bie de Sjoester.
Zondag 4 juni	Bondsfeest Dieteren
Zaterdag 24 juni	Sponsorschieten
Dinsdag 27 juni	Kinjer-OLS (hele schutterij aanwezig!!)
Woensdag 28 juni	Seniorenmiddag
Zaterdag 1 juli	Mis OLS (hele schutterij aanwezig)
Zondag 2 juli	Schutterij bij opening OLS en begeleiden koningspaar en genodigden naar optocht. (hele schutterij aanwezig)
Zaterdag 8 juli	Begeleiden winnaar OLS (hele schutterij aanwezig)
Zondag 16 juli	ZLF

Met vriendelijke schuttersgroet,

Voor schutterij St. Martinus

Bor