



Schutterij  
**Sint Martinus Born**



## **Nieuwsbrief 75, Born 14 januari 2023**

### **Beste schuttersvrienden,**

Hoewel Drie Koningen al is geweest, wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om ieder nog een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar toe te wensen.

Wat een jaar hebben we achter ons gelaten. We begonnen 2022 met lockdowns en rondwarende corona. Maar gedurende de tijd bleek weer meer mogelijk te worden en in februari werd alweer voorzichtig een beetje carnaval gevierd. Op de meeste plaatsen – hoe uniek – zonder dat een prins was uitgeroepen. Allengs werd duidelijk dat in de zomer de schuttersfeesten weer zouden worden opgepakt. Helaas is het ZLF niet meer van de grond gekomen.

Nog niet bekomen van het coronaleed, werden we getroffen door een vernietigende oorlog, niet eens zo ver van onze grens. 14 Miljoen mensen hebben huis en haard moeten verlaten, en 10 duizenden doden zijn we verder. Wat een rampzalige activiteit. Ook wij hebben hiermee te maken gekregen. Stijgende prijzen en energietekorten waren ons deel. Veel Oekraïners kwamen onze kant op. Maar onze ongemakken vormen nog geen schim van wat de mensen in Oekraïne meemaken.

Een hele warme zomer viel ons ten deel, met zeldzaam lage waterstanden in de Maas. Een jaar eerder liet “Moeder Maas” zich van een andere kant zien, toen was zij record hoog.

De schutterij toog naar Meijel met een goed gevoel en heeft zich daar op 9 juli getraakteerd op het winnen van de “Auwe Limburger”. Wat een feest, wat een prestatie. De schutterij heeft Born daarmee op de kaart gezet en de gemeenschap de unieke kans gegeven dit festijn samen te organiseren. Want voor de duidelijkheid: het OLS is geen feest van de schutterij, het is een feest van de gemeenschap, in dit geval Born.

Verdeeld over 11 werkgroepen zijn bijna 100 mensen uit diverse geledingen van het dorp aan de slag gegaan om iets prachtigs te organiseren.

Maar niet vergeten moet worden dat de “gewone” schutterszaken gewoon doorgang vinden. Ook van de schutterszaken moeten we melding doen.

### **Poppy day, St. Maarten, OLS Hoekje Museum Steijl, ALV, enz..:**

Op zaterdag 12 november in de namiddag was de schutterij weer paraat bij de herdenking van de gevallen tijdens de tweede wereldoorlog op het kerkhof in Born. Stijlvol georganiseerd door

voornamelijk Angelique Heijen, die samen met Hub Lemmens de genodigden welkom heetten. Angelique en Yuri Janson (lid van de harmonie, die de Last Post speelt) waren wel even van hun à propos gebracht door het wel hele directieve optreden van de Engelse commandante. Klein van stuk, maar heel beslist, zette zij de lijnen uit. Misschien een dame om te onthouden voor het geval Hans de commandantensabel ooit aan de wilgen hangt.



Omtrent de datum van Sint Maarten was enige verwarring ontstaan. De rondtocht bleek niet 12 maar 19 november te worden gehouden. Eigenlijk een weekje te laat. Het was helaas wat donker voor goede foto's. Hadden we die gehad dan zagen we koning

Richard die vol trots voor de eerste keer met het zilver om meetrok.

In Steijl openden we het OLS-Hoekje. Van de vrijwilligers die in het museum de rondleidingen geven is vernomen dat de kleine tentoonstelling van Born hogelijk wordt gewaardeerd.



Sint Martinus Born

De Algemene Ledenvergadering in november was heel druk bezocht. Dat is fijn zodat in het bijzijn van ieder de plannen voor het OLS-feest konden worden besproken.

Zeer positief was dat spontaan een initiatief ontstond om een nieuwe activiteitencommissie in te richten. Voortvarend ging deze club na de vergadering van start en er zijn afspraken gemaakt omtrent het organiseren van diverse activiteiten. Mooi deze samenwerking. Verder werd onder andere besloten dat de schutterij zich maandelijks zal laten zien. Helaas kon de rondtocht in december wegens vorst en ijzel geen doorgang vinden. Maar de nieuwe ommeegang staat alweer gepland op zondag 22 januari. We gaan Aldenhof aandoen (niet, we gaan dit Aldenhof aandoen!!)

Op 30 december vierden de marketentsters en de drumbandleden het jaarlijkse uitje. Ditmaal werd in de kantine een flinke gourmet aangerukt, waarna diverse spellen werden gespeeld. Een geslaagde avond. Volgend jaar weer bowlen?

Op 6 januari werd de Nieuwjaarsborrel gehouden, met Harry ditmaal als barman. Fijn elkaar weer te zien.

Het wordt tijd dat we elkaar weer gaan ontmoeten achter de schietpaal. Het wordt tijd voor de lente en de gezellige vrijdagavonden.

## Het OLS

Over alweer 6 maanden is het hele festijn afgelopen en zal er op de OLS-weide waarschijnlijk al niet veel meer te zien zijn dan wat kale plekken waar de tenten hebben gestaan. Wat gaat het snel!

Onder de bezielende leiding van Pieter Meekels hebben de werkgroepen de laatste maanden veel werk verzet. Er is vergaderd, onderhandeld, tekeningen zijn gemaakt, Excel sheets tot in den treure geproduceerd, nota's, plannen en rapporten zijn uitgetypt. Contracten gemaakt, grondeigenaren om handtekeningen gevraagd, gras gezaaid enz. enz.

En nu begint het tijdstip te komen dat plannen moeten worden omgezet in tastbare zaken. Inmiddels is de tent besteld, de eerste (hoofd)sponsors zijn geworven, materialen gaan besteld worden. Keuzes worden gemaakt.

Hele belangrijke zaken hebben vaste vormen gekregen. De Schintaler komen de feestavond op 30 juni cachet geven. Werkelijk geweldig mooi!!!!



Lindeboom uit Neer komt het bier en drank leveren samen met Hanssen dranken uit Linne. Het is echt mooi om te ervaren hoe in het familiebedrijf dat Lindeboom is, het hele personeel meeleeft en zich ingezet heeft om het OLS binnen te krijgen. Dat geeft een warm gevoel. Een bedrijf waarbij de mensen als één grote familie achter hun product staan. Dit is een goede partner met het juiste hart voor het OLS, want het OLS is toch ook een groot feest voor de schuttersfamilie? Op vrijdag 13 januari werden de contracten getekend door Pieter en Cliff Verjans namens de stichting.



Zoals gezegd is ook het moment aangebroken dat spijkers met koppen moeten worden geslagen. De campagne om het personeel/vrijwilligers te gaan werven is van start gegaan. Binnenkort zullen wervingsfolders worden rondgebracht. Diverse verenigingen zijn al op de infoavonden geweest. Aanmelden kan al op de website [www.ols2023.eu](http://www.ols2023.eu).

In elk geval zal het OLS steeds zichtbaarder gaan worden. Hoewel, in Born wordt het OLS elke avond prachtig verlicht weergegeven op het kasteel. Daar kun je, zeker in deze donkere dagen niet ongezien aan voorbij zijn gekomen..



## Data om te onthouden:

Zondag 22 januari	Rondgang hele schutterij door het dorp
Dinsdag 24 januari	Kienavond gemeenschapshuis
Woensdag 25 januari	Algemene infoavond voor werkgroepen en schutterij (met bijdrage van Lindeboom)
Zaterdag 11 februari	Afhalen door schutterij van de prins en prinsenreceptie
Zondag 19 februari	Deelname Vasteloavesoptocht
Dinsdag 28 februari	Kienavond in het Gemeenschapshuis

**Programma OLS 2023**

<b>24 juni</b>	<b>Sponsorschieten</b>
<b>27 juni</b>	<b>Kinjer OLS</b>
<b>30 juni</b>	<b>Feestavond met Schintaler</b>
<b>1 juli</b>	<b>Heilige Mis</b>
<b>2 juli</b>	<b>OLS</b>
<b>7 juli</b>	<b>Vrijwilligersavond</b>
<b>8 juli</b>	<b>Kavelen</b>



Met vriendelijke Schuttersgroet,

Namens

Schutterij St. Martinus Born