



Schutterij
Sint Martinus Born

Nieuwsbrief 70, Born 23 augustus 2022

Beste Schuttersvrienden,

Persoonlijk kampioenschap

Op zaterdag 6 augustus was het de dag voor het schieten van ons persoonlijk kampioenschap. Niet de meest gelukkigste dag. Een aantal leden was met vakantie. Maar omdat de organisatie van het OLS al het nodige werk meebrengt, was besloten om deze activiteit niet verder te verschuiven. Hoe het ook moge zijn, een respectabel aantal begon aan de wedstrijd. Victor en Richard waren zelfs nieuw.



Andre Bus 3^e/Hans Ackermans 1^e/Ron van Sloun 2^e

Nadat ieder de vier rondes had geschoten op “dikke” punten werd de balans opgemaakt. Zeven schutters waren foutloos en begonnen aan het schieten op “kleine” punten. Sven viel af in de derde ronde en Rob daaropvolgend. De laatste vijf gingen aan de slag met schieten op “stokjes”. Elke en Timothy vielen in de tweede ronde af. Elke werd vijfde en daarmee de beste dame en Timothy vierde.

De volgende ronde was het André Bus die moest buigen (hij schoot de stok slechts half door) en eiste daarmee een degelijke 3^e plek op. De strijd werd beslist tussen Hans Ackermans en Ron van Sloun. Toen Ron miste maakte Hans het karwij gedegen af.

Het was net zes uur en tijd om de barbecue aan te zwaaien. Dave Culinair had ons een goede verzorgde barbecue schotel en salades gebracht. Het aanstoken van de vuur mocht in eerste instantie niet zo vlotten. Maar na het inroepen van professionele hulp, van oud slager Jan Deuss, was het snel gepiept. Jan Dukers en Han Ramakers verzorgden het grillen. We moeten ze in ere houden, ze konden dat namelijk erg goed. Lekker eten en mooi weer zorgden voor een mooie nazit.

De vaandels van de schutterij

Ineens gonsde het op internet. Bij de kringloopwinkel in Maasbracht zou het vroegere vaandel van de schutterij boven water zijn gekomen. Nog vóór de winkel op donderdag 4 augustus open kon gaan stonden Ad Wagemans en Han Ramakers daar op de stoep. En jawel hoor, onmiskenbaar het vaandel dat was verdwenen toen in 1967 de schutterij rustende ging. Op een enkele kleine schade na is het vaandel in goede staat. Oudere bewoners van Born bevestigden eveneens dat dit onmiskenbaar het oude vaandel daterend uit 1947 is. We zijn er blij mee. Als winnaar van het



OLS hebben we komend jaar de gelegenheid om een hoekje in te richten in het schuttersmuseum. Wellicht dat we dan daar dit vaandel alvast een plaatsje kunnen geven.

Op nevenstaande foto uit 1966 wordt het vaandel door de schutterij



Bij maar weinig mensen is bekend is, dat de schutterij nog meer vaandels bezit. Mooi gelegenheid om ze eens op een rijtje te zetten.

De oudste "vaan" dateert al van 1879 en is dus al ruim 140 jaar oud. Deze is zeer goed opgeborgen omdat het betreffende vaandel erg kwetsbaar (versleten) is. Zo weinig mogelijk aankomen en zorgen dat de mot er niet inkomt, is het behoud van dit uniek stuk. Tot wanneer dit vaandel is meegevoerd is niet bekend, maar waarschijnlijk nog na de tweede wereldoorlog, totdat in 1947 een nieuw vaandel werd aangeschaft. In elk geval is dit het vaandel waaronder Sint Martinus Born in 1899 en 1901 het OLS won.

Omdat het vaandel uit 1947 bij de heroprichting van de schutterij onvindbaar was, had de schutterij bij de eerste optredens geen verenigingsvaandel. Afwisselend werd toen rondgetrokken achter een



vlag van de oude gemeente Born of een Limburgse vlag. Het was behelpen maar toch meer dan niets. Voor de bordjesdrager was een apart dundoek geborduurd en met franjes afgezet.

Toen de schutterij in wat betere doen kwam, werd besloten om de paar centen die inmiddels waren vergaard te besteden aan de aanschaf van een echt vaandel van de vereniging.

Het werd een vaandel van zwaar fluweel, met daarop aan de voorzijde een door de nonnen geborduurde Sint Martinus te paard met bedelaar. Aan de achterzijde zijn als symbolen twee gekruiste schuttersbuksen afgebeeld en het wapen van de oude gemeente Born. Voor de bordjesdrager was eenzelfde vaandeltje gemaakt. Later werd dit stuk vervangen door een bordje. Eigenlijk jammer want het vaantje is een uniek en mooi stuk. Menig prijs is daarmee behaald.



Het meevoeren van het fluwelen vaandel vergt voor de vaandeldrager een flinke inspanning, zeker als het straf waait. Dit was de reden dat een aantal jaren later is geïnvesteerd in een bijna gelijk (zoek de tien verschillen) exemplaar op dundoek. Voordeel is dat dit vaandel mooier wappert met de wind en daardoor de afbeelding op het vaandel meer tot haar recht komt. De vaandeldrager wordt niet omvergetrokken als het een beetje waait en is daardoor ook beter in staat om in de houding te blijven.

Wellicht blijft er iets over van het OLS en kunnen we de oude vaandels laten restaureren (al of niet met wat subsidie) en conserveren én aan de vurige wens van Frits van Beek voldoen – “de aanschaf van een nieuw vaandel” -. Dat mag best wel na bijna 40 jaar.

Nieuws van het OLS

Achter de schermen wordt al het nodige werk verzet. Een aantal mensen probeert al contouren te schetsen van het feestterrein. Aan de verwerving van gronden wordt gewerkt.

Op maandag 29 augustus vindt een eerste bijeenkomst plaats met de voorzitter van de op te richten stichting OLS (Pieter Meekels) en de beoogd stuurgroep voorzitters. Als deze mensen de neuzen dezelfde kant op hebben staan gaat er gewerkt worden aan de invulling van de stuurgroepen en de organisatie van de feest.

Data om te onthouden:

- Vrijdag 26 augustus vanaf 19.00: **Ladies' Night** in ons schutterslokaal
- Zaterdag 27 augustus 2022: Mis in Noorbeek (15.00 uur) waarbij Hans Ackermans de eer te beurt valt om opgenomen te worden als schutsbroeder in de Soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus
- Maandag 29 augustus eerste vergadering beoogd stuurgroep OLS
- Zondag 11 september Burger- en Koningsvogelschieten
- Dinsdag 13 september: Ontvangst schutterij op het Gouvernement in Maastricht (vertrek met de bus vanaf de Markt)
- Dinsdag 27 september Kienavond in het gemeenschapshuis
- Zaterdag 15 oktober vanaf 19.00 uur: Receptie schutterij i.v.m. winnen OLS in het Gemeenschapshuis Born.

- Zondag 23 oktober Oktoberfeest Sittard

Met vriendelijke Schuttersgroet,

Namens

Schutterij St. Martinus Born