



Schutterij  
**Sint Martinus Born**

**Nieuwsbrief 61, Born 2 januari 2022**

Beste Schuttersvrienden,

### **Nieuwjaarswens 2022**

Beste leden, sympathisanten en sponsoren,

Net over de drempel van het nieuwe jaar is het de gewoonte terug te blikken en vooruit te kijken. Het is een tijd van reflectie en het maken van nieuwe plannen. Een tijd ook om de donkere dagen met het gezin en vrienden door te brengen.

2021 was een jaar dat de geschiedenis in zal gaan als een bijzonder jaar. Niet vanwege de vele hoogtepunten, sociale bijeenkomsten en grote feesten, maar vanwege de vele beperkingen. Ieder gaat er op zijn eigen wijze mee om en probeert er het beste van te maken. We moeten maar niet meer te lang stil staan bij het afgelopen jaar. Het boek sluiten, snel vergeten en de blik naar de toekomst is het devies op dit moment. Laat de zonnewende ook nu de start zijn van een nieuw tijdperk. Laat nieuwe lichtpuntjes zich aandienen.

Graag kijken we vooruit naar wat komen gaat. We kijken uit naar de eerste bijeenkomst die weer fysiek mogelijk is, naar de opening van de kantine, vol met leden en gasten, rondgangen met koningsdag, processie, gezellige avonden achter de schuttersbuks op ons veldje, schuttersfeesten met honderden enthousiaste deelnemers, een OLS met vele bezoekers en spannende wedstrijden, een tentfeest waarin we tot diep in de nacht kunnen feesten, uitgesteld vogelschieten vrienden, buurtgenoten en supporters,.... . Allemaal evenementen die het hart van ons Schuttersbestaan raken en sneller doen kloppen. Plezier, vriendschap, samen werken en samen bouwen en zo nodig elkaar bij staan, dat is waarom we lid zijn van onze vereniging. Samen de schouders er onder zetten en samen zijn, laten we dat koesteren.

Wanneer? Dat weten we nu nog niet, maar zodra mogelijk zullen we dat communiceren.

Voor nu rest ons iedereen een heel gelukkig, vrolijk, inspirerend, succesvol en bovenal gezond 2022 toe te wensen.

Bestuur, schutterij St. Martinus

## Human interest

Een paar zaken verdienen wel extra aandacht.



Secretaris Milou Verjans en haar vriend Richard Huntjens mochten op dinsdagavond 23 november jongstleden een wolk van een dochter verwelkomen. Julie woog bij haar geboorte 3180 gram. Zij werd thuis in Obbicht geboren, maar moeder en dochter moesten helaas nog naar het ziekenhuis. Maar inmiddels is dat allemaal achter de rug en kunnen Milou en Richard met volle teugen genieten van hun dochter. En natuurlijk ook penningmeester opa Harry Verjans is maar wat trots op zijn kleindochter.

Dan waren er ook wat mindere zaken aan de orde. Lid van onze klusgroep Han Ramakers kreeg een tijd geleden last van zijn gezondheid. Uiteindelijk toch maar eens een dokter geraadpleegd, bleek dat het hart moeilijk deed. Een flinke operatie diende uitgevoerd te worden in het Academisch Ziekenhuis te Maastricht. Eenmaal in Maastricht werd de operatie enige malen uitgesteld. Corona patiënten hielden de IC bezet en mensen die later werden binnengebracht en er nóg erger aan toe waren gingen voor. Erg frustrerend, maar uiteindelijk is Han nog vóór Kerstmis aan de beurt gekomen. De operatie aan de aortaklep is goed gelukt en nu is hij weer thuis. Natuurlijk heeft hij flink wat tijd nodig om weer op te knappen, maar het gaat de goede kant op. We hopen Han over enige tijd weer bij de schutterij te verwelkomen en als alles goed gaat zal hij vast wel weer (als vanouds of misschien zelfs verbeterd) de handen uit de mouwen stekken. Maar eerst gewoon opknappen is het devies.

Onze oud koningin Nel Wagemans-De Bruijn werd kortgeleden geopereerd aan een voet. Een vervelende operatie en achteraf bleken de operatiewonden ook nog eens niet goed te helen, waardoor de voorziene revalidatie vertraging opliep. Maar inmiddels is Nel aan de beterende hand. Zij wordt goed verzorgd in Glana in Geleen, waar zij aan haar revalidatie kan werken. Het zal nog een flinke tijd duren voordat Nel weer bij de schutterij kan aanschuiven, maar het gaat de goede kant op. Beterschap!!



En dan kwam op 4 december het huwelijksboortje langs varen. Manon de Bruijn en haar vriendin Maud stapten er in. Manon is al een aantal jaren actief als geweerdager bij de schutterij en zeer begenadigd onder de zware buks. Een aantal leden van de schutterij rukte uit om het bruidspaar een erewacht te geven bij de trouwlocatie, kasteel Wolfrath. Het bruidspaar was zeer verrast en naar verluuid schutter en



Erewacht: Hans, George, Ben, Andre, Wil, Corné



Piet en Manon op binnenplaats Wolfrath



Het glas geheven voor het bruidspaar, nog net voordat de strenge coronamaatregelen in gingen.

(schoon)vader Piet, zelfs een tijkje geëmotioneerd bij het aantreden van de schutters in uniform.

In elk geval mooi dat de schutters wat extra kleur en cachet konden geven aan deze heugelijke gebeurtenis. Een kleine versnapering viel hen uiteindelijk nog ten deel. Manon en Maud veel geluk samen en hopelijk tot spoedig en dan heffen we nog eens met z'n allen het glas op jullie geluk en gezondheid...!!!

En tot slot, blijf gezond en tot gauw!!

Met vriendelijke Schuttersgroet,

Namens

Schutterij St. Martinus Born