



Schutterij
Sint Martinus Born

Nieuwsbrief 44, Born 27 oktober 2019

Beste schuttersvrienden,

Oktoberfeest Sittard

Natuurlijk speelde het weer mee. Want op zondag 13 oktober was het stralend en werd de 25 graden dik gehaald. En dus was er veel volk op de been in Sittard. Heel veel volk zelfs. Wie een paar jaar geleden gedacht had dat het oktober feest in Sittard wel op z'n hoogtepunt zou zijn, heeft het goed mis gehad. Nog groter, nog meer mensen, tenten, zeg maar bierhallen van twee verdiepingen, meer kermis, meer bijzondere activiteiten (zelfs een speciaalbierhoek dit jaar) en de camping bleek te klein. En in die entourage mocht de schutterij van Born paraderen.

Bij het opstellen werden we vanaf de praalwagen begroet door Miss Oktoberfeest, met haar gevolg. Yvette Verjans mocht dit jaar als Miss Oktoberfeest voorgaan. Voor onze schutterij is zij geen onbekende, want vorig jaar heeft zij in de sponsorcommissie hard meegewerkt aan het welslagen van ons schuttersfeest.



Tijdens de optocht kwam Born op een wel heel bijzondere manier voor de dag. Niet alleen de schutterij trok door de straten van Sittard, maar onze vereniging werd aangevuld met een heuse groep Bornse Trachten. In totaliteit een hele mooie en stijlvolle groep. Leidt dit naar een Schutzen- en Trachtenverrein Born, naar

Bayerisch model? Zou best kunnen want zelfs Marketentsters in Bayerische dirndl vulden onze groep aan. Misschien een idee om een typisch Borner Trachten kledij te ontwikkelen?

Voor het koningspaar betekent het Oktoberfeest traditioneel het laatste optreden in vol ornaat. Altijd leuk. Lekker ontspannen en genieten van de vele toejuichingen van langs de kant. Koning Bela heeft de schutterij na afloop nog eens hartelijk bedankt voor het prachtige jaar dat hij heeft gehad met de schutterij. Ons rest dank voor dit mooie koningspaar. Ze hebben ons uitmuntend vertegenwoordigd!!!

De opvolgers Youri Balasz en zijn vriendin Britt Pelzers staan te trappelen. Op het oktoberfeest nog als steuntje in de rug van het vorige koningspaar, maar met St. Martinus moeten ze het alleen doen.



Voorafgaande aan de rondgang door Sittard voegden zich de majesteiten van Born bij elkaar. De Burgerkoning, Theo Speetgens en vader en zoon Balasz hadden er zichtbaar zin in.

Een bijzondere foto

Zoals bekend, is de schutterij bezig om een galerij van foto's van koningen te maken. Het vordert langzaam, maar de lijst is nog lang niet compleet. Dus via deze kant wordt nog eenseen oproep gedaan aan iedereen om eens in de oude albums te kijken of er daar nog foto's zijn van de koningen en koningsparen uit het verleden. Wie ons kan helpen vragen wij dit te melden via de secretaris: info@schutterijstmartinusborn.nl.



Schutterskoning en generaal

Een heel bijzondere foto willen we de lezers niet onthouden. Op de site van de schutterij van Oirsbeek staat de hiernaast afgebeelde foto van een koning en een generaal, bij hen op bezoek tijdens het schutterfeest van 9 mei 1920. Onmiskenbaar is het de koning van Born, want het schutterszilver dat hij draagt is duidelijk dat van onze schutterij. Kijk maar naar de grote borstplaat en de schouderplaten, dit zijn namelijk unieke stukken. Uit de uitslagen van het feest, die eveneens zijn geplubliceerd, volgt dat Born aanwezig was op dit feest. Omdat in vroeger jaren het koningsvogelschieten in Born plaatsvond met Kermis (Sacramentsdag) moet het zilver in Oirsbeek gedragen zijn door de koning van 1919. Volgens het koningszilver dat nog steeds in bezit is van de schutterij is de koning Jan van Cleef. Mevrouw Deuss (het oudste lid

van de vereniging) bevestigt dat de persoon op de foto Sjang van Cleef van het Hondsbroek is. Hij was getrouwd met een tante van haar. Deze foto is voor ons de oudst bekende foto van de schutterij van Born. Misschien zijn er nog mensen die kunnen aangeven wie de andere persoon op de foto is en/of foto's van de schutterij heeft van vóór de tweede wereldoorlog?

Volgende activiteiten

Dinsdag 29 oktober 8^e kienavond

Zaterdag 9 november 16.00 Herdenking gevallen op het Kerkhof

Zaterdag 9 november 18.00 St. Maartensoptocht

Dinsdag 19 november 9^e kienavond

Met vriendelijke Schuttersgroet,

Namens

Schutterij St. Martinus Born