



Schutterij
Sint Martinus Born

Nieuwsbrief 36, Born 28 april 2019

Beste Schuttersvrienden,

Koningsdag 2019

Koningsdag is voor onze schutterij eigenlijk de aftrap van het nieuwe seizoen geworden. De hele club komt bij elkaar bij de Sjoester. De pakken zijn gestoomd, de schutterij ziet er weer fris uit.

In een rondgang door het dorp presenteren we ons. Het nieuwe koningspaar maakt in vol ornaat zijn opwachting.

Teruggekomen bij de Sjoester is het woord aan de voorzitter.

De jubilarissen (als die er zijn) worden gehuldigd.

Dit jaar de eer aan Hub Lemmens, onze vroegere voorzitter. Hub is 12,5 jaar lid van onze schutterij. Hem wachtte de taak om na terugreden van Wim Meulenberg in 2007 het stokje over te nemen. In 2009 mocht hij als voorzitter meemaken dat de schutterij het 400 jarig bestaansfeest vierde, bij welke gelegenheid de huidige uniformen werden gepresenteerd. In 2015 deed Hub als bestuursvoorzitter een stapje terug, maar is daarna de schutterij blijven dienen. Samen met Truus is hij trouw supporter bij de diverse schuttersfeesten. Samen met Paul Verjans (overigens ook oud voorzitter) organiseert Hub het ophalen van het oud ijzer. Héél belangrijk voor de schutterij, omdat deze activiteit jaarlijks onze belangrijkste inkomensbron vormt. Hub we hopen over 12,5 jaar weer een speldje op te kunnen steken, dan voor het 25 jarig lidmaatschap.

Vervolgens stelde de voorzitter de nieuwe leden aan de aanwezigen voor. In de vorige nieuwsbrief kunt u ze teruglezen.

Sjaak Hendrix en Jos Dullens werden bedankt voor hun inspanningen in de werkgroep van het schuttersfeest. Vanaf het ZLF hebben zij ons elk schuttersfeest geholpen. Ze zijn dus al ervaren mannen die het klappen van de zweep kennen, weten hoe een schuttersfeest werkt en hoe de zaak in het gareel moet worden gehouden. Jos heeft weer trouw op de centen gelet, Sjaak leidde als secretaris de vergaderingen met strakke hand, met de nodige

confronterende en kritische noot, maar altijd met het beoogde doel als stip op de horizon. Dank voor alles, en hopelijk doen jullie in 2023 weer mee. Wel een foutje van de organisatie, de bloemen en de wijn waren in Weert blijven staan. Maar dat wordt nog wel goed gemaakt.

Maar waar het natuurlijk echt om draait op Koningsdag: ons **nieuwe koningspaar**.



Bela Balasz en Shannen Smeets. Echt waar, een stijlvol plaatje.

Er is alles aan gedaan om op een goede manier voor de dag te komen. Het zilver werkelijk blinkend gepoest, het jacquet gesteven. En ook de schoenen waren nieuw, dat konden we zien. Kleine schoonheidsfoutjes waren er, daar helpen we jullie wel mee.

Het koningspaar had goed voor de schutterij en de talrijke gasten gezorgd. Eerst een versnapering onder de poort bij de koning thuis in de Putstraat. En na de rondgang werden alle gasten voorzien van vlaai en broodjes.

Als klap op de vuurpijl bracht Harmonie L' Union nog een serenade aan het nieuwe koningspaar, om de saamhorigheid tussen de verenigingen te ondersteunen. Zo zie je maar weer, als het verenigingsleven in Born er samen voor gaat, dan wordt het gezellig. Met het

nieuwe koningspaar is er een mooie samenwerking tussen carnavalsvereniging en de schutterij en het is mooi als dat de harmonie hierbij aansluit.

Het gaat een gezellig jaar worden met dit nieuwe koningspaar, dat een grote supportersschare meeneemt. Het is aan de schutterij om hier invulling aan te geven. Mooi!

Gezelligheid en saamhorigheid, daar gaat het om.

Kijk ook maar naar het begin van de schietoefeningen op onze schuttersweide.



Data om alvast te noteren.

- Zondag 19 mei 2019 Bondsschuttersfeest Wilhelmina Hingen
- Dinsdag 28 mei 2019 5e Kienavond van Schutterij St. Martinus Born
- Pinkster zondag 09 juni 2019 Processie Born (Pinksterzondag)
- Zondag 16 juni 2019, komt "onze" Bornse Bisschop Mgr Harrie Smeets naar Born.
- Dinsdag 11 juni 2019 6e Kienavond van Schutterij St. Martinus Born

Met vriendelijke Schuttersgroet,

Namens

Schutterij St. Martinus Born